

Tale ved indsættelse i Søndbjerg og Hvidbjerg kirker 14/8 2016

Kære Thomas

Hjerteligt tillykke med kaldelsen og udnævnelsen til sognepræst her i Thyholm pastorat.

Jeg har til i dag ladet mig inspirere af nogle store solsikkeplanter, der står tæt på mit hjem. Og jeg vil egtl. med udgangspunkt i solsikkeplanten forsøge at sige nogle vigtige ting om den kommende præstetjeneste, du nu går ind i.

Der er to ting, vi kan lære af solsikkeplanten.

Der er et enormt potentiale i et solsikkefrø.

Et solsikkefrø er ikke ret stort, men hvis det sås og spirer og gror og får gode vækstbetingelser, så kan en solsikkeplante blive flere meter høj. Man må forundres over hvor stort et potentiale der er i et lille solsikkefrø.

Kr. himmelfarts dag hører vi, da Jesus farer til himmels, at der står om disciplene, at nogen tilbad ham og andre tvivlede. Det var i den flok, hvor nogen troede og andre tvivlede, at kirken havde sit udgangspunkt. Det er godt at skrive sig bag øret, når man skal starte som ny præst, hvor man så gerne vil gøre alt godt og måske engang imellem kan synes at opgaven er voldsom. Så er det godt at huske på den første lille bange flok af disciple, der både kæmpede med troen og tvivlen. De var helt almindelige mennesker. Siden da har troen på Jesus Kristus bredt sig som en steppebrand, så Guds kirke idag rummer godt et par milliarder af mennesker. At det er sket skyldes ikke kirken selv og deres præsters fortræffeligheder. Nej, det skyldes, at det er Gud selv, der giver sin kirke liv og vækst.

Det vi skal gøre som kirke og som vi skal gøre som præster, det er egtl. det samme som den lille dreng i beretningen om bespisningsunderet, der kom til Jesus med sin lille uanseelige madpakke med få brød og lidt fisk. Det så ikke ud af meget til de tusinder af mennesker der skulle mættes. Men Jesus velsignede smulerne og der blev nok til alle – endda 12 kurve mad i overflod.

Så i Guds hånd er der et enormt potentiale, selv i det der ikke ser ud af noget.

For det andet, så kan vi som menighed og som præster lære af **solsikkeplanten at den er helio-tropisk**, som det hedder i botaniksprog. Det er jo det særlige ved solsikkeplanten at den følger solen og hele tiden vender sig mod lyset – fra øst->syd->vest.

Gud ønsker, at vi som præster og som kristne mennesker ikke bare er heliotropiske, men "Kristo-tropiske". Det betyder ikke at vi skal gå med al opmærksomhed rettet mod Gud hele dagen. Gud ønsker, at vi skal have vores opmærksomhed rettet mod vores næste og mod vores hverdag i kald og stand. Alligevel kan man godt midt i en travl præstehverdag med masser af gode formål have brug for jævnligt at vende sig mod Guds gode og kærlige lys.

Det var de to ting, jeg gerne ville minde dig om i dag, Thomas. Når du i samtaler med mennesker og i prædikenforberedelsen møder din egen afmagt og måske ikke føler at du helt slår til (og det vil du helt sikkert opleve fra tid til anden!), så husk på det lille solsikkefrø – Gud kan give liv og vækst til det der i vores øjne ikke ser ud af noget. Og for det andet ville jeg minde dig om det at være Kristo-tropisk – midt i den travle hverdag af have fokus på, Guds kærlighed og lyset fra ham.

Og så vil jeg også i dag sige jer som menighed tillykke med Thomas som jeres nye præst. Jeg ved, at I har set rigtige meget frem til at få ny præst. Tak, at I vil tage rigtig godt imod Thomas og Mette i jeres fællesskab og slutte godt op om dem. Brug ham som jeres præst og slut godt op og vær med her i kirken, når der kaldes til gudstjeneste.

Jeg er sikker på, at du Thomas vil opleve det som dybt meningsfuldt at være præst her på dette sted.

Gud give, at I som præst og menighed må blive til meget velsignelse for hinanden...

AMEN